

# IN BABILONE

Frederick William Faber (1862)

Willem Barnard (1963)

There's a wideness in God's mercy

*Hoor een heilig koor van stemmen*

*melody* Amsterdam (c. 1710)

*descant and organ part* Henk Vogel (2019)

Descant

Melody

Organ

For the love of God is broader than the measure of our  
God uit God, Gij eerst - ge - bo - ren licht uit licht, o zon - ne -

4

mind; And the heart of the E - ter - nal is most won - der - ful - ly  
schijn, in wiens lich - aam uit - ver - ko - ren hei - li - gen slechts hei - lig

8

kind. If our love were but more sim - ple, we should take Him at His  
 zijn, schenk ons le - ven uit uw bron - nen; door uw a - dem aan - ge -

12

word; And our lives would be all sun-shine in the sweetness of our Lord.  
 raakt zin-gen wij tot Va - der, Zoon en hei - li-ge Geest die le - vend maakt.