

# Psalm 6

tekst Muus Jacobse 1967

mel. Genève 1542  
muziek Henk Vogel, 2022

1. Heer, toon mij uw ge - na - de, straf mij niet  
5. Wijk, wer-kers van het kwa - del! De Heer heeft  
6. Waar zijn ze die mij jaag - den, die mij ter

naar mijn da - den, ik was in kwaad ver-blind. Komt mij uw  
in ge - na - de mijn sme-kin - gen ver-staan. De Heer heeft  
dood be-laag - den? God sloeg ze met zijn schrik! Zij wer - den

hand kas - tij - den, sla mij met me - de - lij - den  
in ont-fer - men ge - luis - terd naar mijn ker - men  
zelf als do - den, zij zijn be-schaamd ge - vlo - den

als uw weer - span - nig kind.  
en neemt mijn bid - den aan.  
als in een o - gen - blik!

*meno mosso, semper legato*

2. Ik word ver-teerd door vre - zen, o Heer, kom mij ge - ne - zen,  
 3. Keer we - der, red mijn le - ven! Wil mij toch uit-komst ge - ven:  
 4. De slaap is mij ont - no - men, ik laat mijn tra - nen stro - men

mijn hart is droef en bang. Hoe lang al zijn de nach - ten  
 uw goed-heid is zeer groot. Want wie kan u ge - den - ken,  
 in nach-ten van ver-driet. Hoe lang moet ik aan-schou - wen

één luis - te - ren en wach - ten? Ach He - re, tot hoe lang?  
 wie kan u e - re schen - ken in 't don-ker van de dood?  
 die steeds mijn ziel be - nau - wen? O Heer, ver-laet mij niet!